

Striber er de nye prikker!

Nu er de her! Denne sæsons urbane må-haves direkte fra Storstaden, hvor enhver fashionabel hobbit ikke lader sig se ude, uden at være komplet i sribet!

Gunilla Kranslilje von Løvefod viste sig forleden til te-og-kagebord i "Den snøftende Pelikan" i et fuldstændigt bedårende sæt bestående af horisontalt-sribet skørt og dertil tværribet capet med en matchende taske! Hun tog mælet fra alle, ved at være iført en yndig damask kysse, som var lukket med ikke mindre end otte (her måbede Deres udsendte) gule knapper!

Og også andre hobbitter, som er garant for tidens mest gloende varme tendenser, har i den seneste tid vist sig i skrud prydet med både horisontale og vertikale udsmykninger.

Dermed er det slået fast, at denne sæson introducerer sribet som de nye prikker! Ud med forrige sæsoners tern, prikker og paisley. Skørter, veste og skjorter, ja sågar underpermissioner, skal i denne sæson være i STRIBER!

Storstadens evige garant for stilsikker rådgivning Tora F. L. Ottenheimer fastslår, at udsmykning og altid-praktisk sammenføjning bør komme i form af knapper! Hun udtaler til Deres udsendte: "Knapper, kærester. INTET er mere chikt og stilrent end knapper. Selv foretrækker jeg dem runde, flade og GULLE!"

**Pssst* Deres udsendte har hørt rygter om, at Cornelius Kopsko i "Den Skaldede Fod" ligger inde med flere alen sribet nælde-stof. Så skynd Dem dermed, alt hvad kyser og krøller kan holde!*

Sidste nyt om Storstadens mest fashionable tendenser - som sædvanligt bragt til Dem, kære læser, af

Rosalie Lyngtå

