

# Rejsen til Ramvalt

Du har været længe undervejs. Det er svært at sige præcis hvor længe, da du ikke har set solen i, hvad du antager er dagevis. Den er fuldstændigt skjult af den mørke storm, der har hærget søen lige siden i mistede synet af fastlandet.

De få gange, du har set himlen gennem skydækket, har den været... Bizar.. Det er et virvar af farver. Det er vist det, man kalder "nordlys" i Osheim.

For hvad du tror var en uge siden bemærkede du for første gang de enorme væsner, der fulgte jeres skib. De var som store fisk, men de var.. grotesk udseende ville være rammende.. Du er ret sikker på, at du fik et glimt af en arm iblandt dem.

Hvis nu bare urene virkede. De viser nye tider konstant... Det ene øjeblik er klokken kvart i syv, og et kort øjeblik efter er den 12. Og ikke nok med at de mekaniske ure ikke virker - Ikke engang timeglas kan bestemme tiden!

Du fik i forgårs at vide, at I har sejlet i blinde i dagevis... Kompasset er flækket, og nålen er nu begyndt at bøje opad. Men det er også mod nordlyset, så måske er det meget passende..

Da I nærmede jer kysten brød en voldsom storm ud. I kunne nu se andre skibe, hvilket I ikke havde i ugevis. Der var dusinvis. Både store og små. De mindste skibe blev knust, imod det store rev, der omgav kysten. Du faldt i vandet under stormen, og nåede med nød og næppe op på en sandstrand badet i solskin.

VRS Ravaark, som var navnet på et af de skibe, som Verdensregeringens finansierede for ekspeditionen, var et af de eneste som nåede kysten.

Det så desværre ikke ud til at være sødygtigt længere: der var et enormt hul i siden af skroget fra et mindre skib, der sejlede lige ind i siden på det. Det var et under, at VRS Ravaark overhovedet nåede kysten. Mon det overhovedet kan repareres?

Du og de andre overlevende slår lejr lidt væk fra stranden. Det ser ud til, at en del af provianten fra VRS Ravaark er skånet, og nogle af de andre overlevende har desuden samlet forsyninger fra de andre sønderknuste skibe, som det er drevet op på strandbredden. I møder flere overlevende fra andre sønderknuste skibe, ingen med sødygtige fartøjer. I ser om aftenen for første gang i det meste af en måned en klar nattehimmel. Bare 50 meter ude på havet, kan du se, at stormen stadig raser og at andre skibet stadigt er fanget derude. Der er intet er gøre for dem...

Morgenen efter bliver jeres lejr kaldt sammen af nogle, der introducerer sig som ekspeditionens hovedsponsor. De fortæller jer, at de har et kort, der leder til området, hvor Ramvalts ekspedition efter sigende skulle have slået lejr. Hvis fortællingerne om det mystiske og frodige land har nogen sandhed i sig, er det dér, det findes! Forsamlingen følger sponsorerne længere ind på den mystiske ø...